

# P5 Bladet

Nr 2/2003 Årgång 9



## Traditioner tillbaka



FOTO: Ollie Ljungkvist

*Uno Hällqvist, chef vid kungliga pansarbataljonen 1981-1985, vid ceremonien då standaren för första gången delades ut till kompanierna.*

Pansarbataljonens kompanistandar delades ut den 4 september 1982 till respektive kompani-  
chef vid en ceremoni i samband med 25-års  
jubileet. Det var dåvarande chefen för Kung-  
liga pansarbataljonen, överstelöjtnant Uno  
Hällqvist, som ledde ceremonin. Kompani-  
standaren levde kvar vid bataljonen fram till  
MekB 19 bildades 1994. Då spreds dessa inom

regementet för att samlas ihop och bevaras av  
Föreningen P5 1997. Men nu har alltså cirkeln  
slutits och kompanistandaren tillsammans med  
ett antal andra traditioner skall åter förvaltas  
av pansarbataljonen. Innan jul delas återigen  
standaren ut till kompanierna av nuvarande  
C Pbat. Läs mer om vilka traditioner och vä-  
gen tillbaka i separat artikel inne i tidningen.

## Redaktionsrutan

P5 Bladet är Föreningen P5:s medlems-tidning och kommer ut 1-2 gånger per år.

Redaktör är Annelie Forshage.

Där inget annat anges är texterna skrivna och bilderna tagna av Annelie Forshage och Anders Möller.

För att få variation och bredd på innehållet uppmanar jag er att skicka in bilder och texter. Vi returnerar allt till dig!

Medlemskap i Föreningen P5 kostar 30:- per år och avgiften sätts in på postgiro 148397-3 tillsammans med namn och adress uppgifter.

[www.foreningenp5.com](http://www.foreningenp5.com)

## Styrelsen 2002

Ordförande	Anders Möller
Vice ordförande	Åke Nyman
Sekreterare	Fredrik Nilsson
Kassör	Jonas Larsson
Ledamöter	Patrik Borgström
	Jonas Magnusson
	Lennart Vanhatalo
Revisorer	Mikael Svartz
	Jan H Johansson
Valberedning	Lars-Åke Vikström
	Kjell Malm
Registrator och redaktör	Annelie Forshage



## Nytt år - ny medlemsavgift!



Betala in medlemsavgiften för 2004.

Ytterligare ett år med samma låga avgift 30:- per medlem och år.

Värva gärna nya medlemmar. Alla är välkomna till vår förening.

Betala in avgiften till **Föreningen P5, 148397-3.**

Medlemskortet kommer med posten. Inga kort skickas ut före årsmötet eftersom vi tar chansen att informera om styrelsesammansättning med mera i samma utskick.

**Skriv namn och adress tydligt och fyll gärna i ditt medlemsnummer.**

# Ordförande har ordet



Kära läsare!

Ännu ett år kan snart läggas till handlingarna i Föreningen P5 levnad. Nästa år i maj så är det 10 år sedan det första mötet genomfördes, som för övrigt skedde nere på P5 garage i skolbyggnaden. Under detta möte så bildades en interimstyrelse som sedan konstituerade sig och bildade den första styrelsen.

Det var vid den tiden som föreningens namn också sattes efter granskning av och mot andra namnförslag. Att Föreningen P5 var ett bra förslag kan man ju bara hålla med om eftersom föreningen idag är känd och omtalad riket runt och då i positiv riktning.

Årets öppethållande under sommaren har givit en minskning i antal vad gäller besökare men efter kontakt med andra som lever på turism runt Bodens så har även där en minskning skett. Förutom på Bodens badplatser och det är där vi hittar minskningen. Vi hade helt enkelt för bra väder och varmt dessutom för att våra besökare skulle orka med att ta sig någonstans där det inte fanns vatten att svalka sig i.

Våra nya lokaler visar sig mer och mer vara riktigt bra för utställning och uppställning av våra fordon med mera. Då jämfört med det gamla stället på Tygstationen. Att läget dessutom är bättre är ju bara ett plus.

Det vi nu med spänning väntar på är den projektering som kommer att ske mot det nya museet som är beslutat att byggas på A8 området med Bodens kommun som huvudman.

Hur det nu än blir med den saken så skall Föreningen P5 fortsätta leva som en ideell förening och en i högsta grad levande sådan.

Föreningen P5 önskar alla läsare en God Jul och ett Gott Nytt År!

Anders Möller  
Ordförande

## Årsmöte

Föreningen P5 håller årsmöte den

7 februari 2004

kl 15.00

Platsen är "Gröna lektionssalen"  
högst upp i P5 gamla kasern.

Vi bjuder på lättare förtäring och vill därför att du anmäler dig senast 4 februari till Jonas Larsson på

telefon: 0921-48 00 02

e-post: larssonjonas@telia.com



FOTO: Eilert Gezelius

Här ser vi exempel på hur det såg ut och åter kommer att se ut med när kompanistandaren bärs.

## "Alltid främst"

Det har nu gått några månader sedan jag tillträdde som chef för Norrbottens pansarbataljon och om nu någon måhända skulle undra, så kan jag instämma i vad flera av mina företrädare redan tidigare sagt – det är världens i särklass bästa jobb!

Att få företräda ett förband med modern materiel, en ytterst kompetent och lojal personal samt positiva värnpliktiga är förstås en stor glädje för varje pansarofficer. Vidare är det som jag försökt påpeka i olika sammanhang, en fantastisk känsla att faktiskt få återkomma som chef till det förband där man själv en gång fostrats till soldat. Jag minns exakt vad dåvarande kaptenen Lars Pihl och fänriken Hans Fredriksson sa till mig i samband med att jag lämnade Pansarbataljonen vid I 19/P 5 för bli aspirant för P 2:s räkning:

"Visa nu dem där nere vilken bra utbildning du har fått här hos oss!"

Jag har tagit dem på orden och alltid strävat efter att göra ett så bra jobb som möjligt och jag har alltid varit tydlig med mitt militära ursprung och den fostran jag fick vid 3. Stridsvagnskompaniet.

I förra numret av Renen fick jag möjlighet att uttrycka vikten av en tydlig koppling av traditioner mellan P 5 och dagens pansarbataljon vid I 19. Vår identitet och ursprung är idag tydligare än på länge vilket bl.a. understryks av att Pansarbataljonen lystrar till P 5:s marsch och valspråk. Vi har återfått heraldiken och har låtit tillverka vapensköldar

av exakt samma typ som tidigare fanns vid P 5 för utdelning vid särskilda sammanhang. Bataljonens officerare får nu helt i enlighet med bestämmelserna i nya UniR FM bära P 5:s knappar till uniformen. Återigen, kopplingen är både tydlig och önskvärd.

Kan vi göra något mer? Ja självklart! Redan i somras valde jag att i ett handbrev tillskriva Föreningen P 5:s styrelse med ett förslag om att återinföra P 5:s gamla kompanistandar med svart pansarnäve på botten med olika kompanifärger. Igen kom mitt ursprung ifatt mig och grunden ligger förstås i en allmän ambition om traditionsvård, men i första hand mina egna minnen av vad dessa kompanistandar faktiskt innebar för oss "beväringar". Det var ett yttre tecken på tillhörighet som vi ärligt och otvunget kände stolthet inför och kunde samlas kring och som jag kände det som angeläget att försöka återinföra. I synnerhet i en tid då Högkvarterets protokollavdelning hade fattat beslut om att traditionslinjen mellan P 5 och dagens pansarbataljon var solklar. Det var med stor glädje som jag mottog Föreningen P5:s positiva respons på mitt förslag.



Den knapp som officerarna vid pansarbataljonen återigen får bära på uniformen.

Nästa steg blev att anordna ett möte mellan mig, sufflerad av representanter för mina respektive kompaniledningar, och Föreningen P5 som representerades av major Patrik Borgström, kapten Anders Möller och löjtnant Kjell Malm. Jag kunde konstatera att det inte förelåg några principiella eller formella hinder för att återinföra standaren varför mötet i huvudsak kom att avhandla knytningen mellan standarens traditionella kompanifärger och kompanierna vid dagens pansarbataljon. Vid mötet enades vi om följande inriktning:

Stridsvagnskompaniet:	Gult standar
Pansarskyttekompaniet:	Rött standar
Stabs-, Granatkastarkompaniet:	Vitt standar
Trosskompaniet:	Blått standar

Vad händer då med det gröna standaret? Frågan om vilken tradition som till övervägande del har kommit att prägla dagens pansarskyttekompani kan naturligtvis diskuteras, men mötet kunde ändå enas om att kompaniet bör föra det röda standaret. Det gröna standaret föreslås vikas för ett i framtiden eventuellt tillkommande pansarskyttekompani vid Norrbottens pansarbataljon. En sådan utveckling kan måhända kännas osannolik, men tendenser kan skönjas till att Armén i en inte allt



Här lämnar K H Berg över det röda standaret till 1.kompaniets chef Åke Nyman.



för avlägsen framtid strävar mot ett etablera plattformar för utbildning av hela pansar-/mekaniserade bataljoner varvid vi hoppas kunna få en utökad roll. Det gröna standaret skall i väntan på en "ägare" enligt mötets förslag förvaras väl synligt vid bataljonsstaben. Skolkompaniet vid dagens pansarbataljon har kommit att få en regementsövergripande prägel och bör för närvarande fortsätta föra det redan tidigare tilldelade Livkompaniets.

Eftersom regementets samtliga KB-elever, det vill säga även från övriga fyra bataljoner vid I 19, utbildas vid Skolkompaniet, så saknas en helt naturlig koppling till P 5.

Det är nu min strävan att nå i mål med ett införande före årskiftet 2003/2004 och i skrivande stund har jag försökt identifiera en lämplig tidpunkt omedelbart före juluppehållet. Vidare är det mitt mål att kunna bjuda in ett antal P 5 profiler till att övervara ceremonin. Bl.a. överstelöjtnant Uno Hällqvist som enligt mina informatörer var den som införde standaren. Detta vore dessutom utomordentligt trevligt för min egen personliga del, eftersom Uno var chef för pansarbataljonen under min egen GU-tid.

Jag är mycket glad över det goda förhållande som råder mellan pansarbataljonen och Föreningen P5. Föreningen har en självklar och tydlig roll i bevarandet av de traditioner och det kunnande som präglat pansarvapnets tid i Boden.

Med tack till Er alla för gott och hjärtligt stöd och med en förhoppning om fortsatt utmärkt samarbete mellan Föreningen P5 och Norrbottens pansarbataljon.

Michael Claesson  
 Chef för Norrbottens pansarbataljon



Den gamla kasernvakten som troligen är från slutet av 1950-talet har nu fått ge vika för grävskoporna. De senaste åren har lokalen fått fungera som plutonsförråd.

## Vakten är väck

Ännu en byggnad har rivits nere på P5 garage och denna gång så var det byggnad nummer 3 som blev en hög med skrot. Den gamla kasernvakten byggdes vid tiden då P5 garage område tog form och detta var troligtvis under året 1958-59. Mången pansarsoldat har suttit och tittat ut genom fönstret ner mot gamla Hedenbron och Hedenbrocaféet under den tid som P5 var ett eget förband i Boden. P5 slogs ihop med I 19 1975.

Under I 19/P5's tid så användes vaktlokalen fram till 1990-talet och stod sedan tom ett par år innan den började användas som plutonsförråd.

De små stridsvagnarna som stod på sina betongfundament levde sitt liv där utanför vaktlokalen i ca 30 år innan= fyra raska officerare tog sig an den ena (vagn 150) och lyfte bort den från sin plats våren 1992. Den andra vagnen (vagn 151) flyttades i slutet av 1900-talet!

Kvar som minne vid Föreningen P5 finns nu den stora skylten som satt på väggen ovanför luckan samt en av de två plåtskyltarna med pansarnäven på. Den andra skylten försvann under en reparation av staketet vid skolbygg-

naden.

Det fanns nog både en och annan historia bevarad i dessa väggar, nu kan inte dom tala, men det kanske finns någon annan som kan berätta någon anekdot. Det finns alltid plats i P5-bladet för detta.

Vid betongfundamenten, både utanför vaktlokalen men även uppe vid övnings och vård-hallen finns flaggstängerna kvar. Tyvärr flaggas det för sällan på dessa och det kanske är på tiden att pryda dessa med åtminstone vimp-lar.



Efter rivningen finns inte ett spår av vad som en gång var byggnad nr 3.

# På tisdag, på tisdag, på tisdag...



*Alla möjliga olika arbeten genomförs på tisdagskvällarna eller också tittar man bara in och tar en kopp kaffe.*

Under våren 2003 så lyftes det upp en fråga vid ett styrelsemöte om det inte var dags att fastställa en återkommande dag varje vecka då föreningen höll öppet för att få den ännu mer levande. Detta har visat sig bli en lyckad idé. Denna kväll är att det alltid en person, efter ett rullande schema, som öppnar, stänger och är ansvarig för de arbeten som skall utföras.

Det är många lådor och pallar som packats upp och lagts på hylla istället och det arbetet fortsätter. Dessutom så kommer det att bli mer arbeten på de fordon som nu är under renovering. Positivt är också att vi nu får in fler yngre

*Jan Gällman har katalogiserat all litteratur som står i föreningens bokhyllor.*



och skruvarvilliga människor som på sikt blir en tillgång för föreningens fortlevnad.

Syftet med tisdagskvällarna är att vem som helst som har lust kan titta förbi och antingen bara dricka en kopp kaffe eller börja riva och slita i något fordon.

*Lennart Vanhatalo i febrila förberedelser inför regementets dag.*



Bandvagn 48 som till i år skulle föras med flyttankar och dess kringutrustning, var det fordon som det blev mest arbete kring. Lennart Vanhatalo jobbade hårt för att hinna med montering, slipning och målning innan regementets dag. Målningen skedde på fredagskvällen innan körningen så det var inte mycket att spela på. Information om dessa kvällar hittar du lättast via vår hemsida. 16 december är sista tisdagskvällen i år, men efter nyår så fortsätter vi när trettonhelgen är till ända.

# Regementets dag



*Nere på pansargaraget stod föreningen uppställd med så många fordon som möjligt och som vanligt så behövdes det stora ytor för att allt skulle få plats.*

För elfte året i rad så har det genomförts en fordons parad på regementets dag med gamla uttjänta fordon som restaurerats och renoverats för att i enlighet med föreningens stadgar hållas rullande.

Detta året så körde vi med 30 stycken fordon och det blev som vanligt en succé. Marschen började uppe på regementsområdet där soldaterna vid I 19's fem bataljoner, ca 1500 soldater, stod uppställda. Utöver dessa fanns det dessutom minst lika många anhöriga samt även folk från Boden med omnejd som sedan kunde vandra ner till garageområdet för att titta närmare på ekipagen.

Att köra förbi i denna mänskliga "tunnel" är en mäktig upplevelse och det är då som man känner uppskattning och respons för allt det arbete som är nedlagt inom Föreningen P5.

Nere på P5 garage så stod vi uppställda framför gamla spol och smörjhallen samt fram-

för skolbyggnaden. Här fick de flesta besökarna först passera oss innan de gick vidare för att ta del av vad som idag utbildas vid Norrbottens Pansarbataljon och de andra bataljonerna vid I 19.



*I en "tunnel" av åskådare passerade Föreningen P5 på väg mot uppställningsplatsen.*

FOTO: Roger Larsson, MD N



# Skyttar fick titta lite närmre

Under en vecka i somras stod Boden på världskartan som arrangör för Skytte SM. Det var flera hundra skyttar som var med och tävlade i en otrolig sommarvärme. På fredagen under denna vecka så fanns föreningen på plats vid Tävlingscentrum(TC) för att visa upp vår verksamhet.

Eftersom det var mitt under semesterperioden så visade vi bara upp sex stycken fordon. Valet föll på Strv m/37, Pvpjtg 9031, Raptgb 915, Bv 48, Pbv 301 samt Ikv 91.

Många tävlande och deras anhöriga fick möjlighet och tog chansen att beskåda våra fordon under några timmar. Det är alltid intressant och visa upp sig för en publik där det väcks ett nytt intresse. På eftermiddagen var det så dags för avfärd mot föreningslokalerna igen.

Vi har aldrig genomfört en körning i en sådan tryckande värme som det var denna dag och fordonen fick helt klart bekänna färg för att klara resan tillbaks. Men som vanligt så fungerade allt klanderfritt och utan problem.



*Föreningen fanns med och visade upp sig under Skytte SM veckan.*

**Glöm inte bort att surfa in på hemsidan**

*[www.foreningenp5.com](http://www.foreningenp5.com)*

## Vem vet nå't?



Det ramlade in ett mail till föreningen från vår medlem Jason Martin. Han skickade denna bild som visar en siluett av en Ikv 103.

Nålen hade han köpt på en loppmarknad i Motala. Det är kul när någon gör sådana här fynd och hör av sig med frågor om dess historia. Dess värre så kan vi inte svara något utan vänder oss nu till er i läsarkretsen. Finns det någon annan som har en sådan nål och kanske lite historia bakom den?

Hör gärna av er till föreningen via hemsidan eller kontakta någon av styrelsemedlemmarna så förmedlar vi kunskapen vidare samtidigt som vi naturligtvis behåller den själva också. Vi får väl se om vi kan presentera något i nästa nummer av P5 bladet.

## GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!

önskar vi alla våra  
medlemmar och läsare



## Städ och grilldag på föreningen

Den 29 maj träffas vi kl. 08.30-17.00 och städar och fixar till inför sommarsäsongen.

Kl. 18.00 pustar vi ut efter gott arbete och grillar och umgås.

Anmäl ditt deltagande till Jonas Larsson fram till den 26 maj på telefon 0921-48 00 02 eller via e-post [larssonjonas@telia.com](mailto:larssonjonas@telia.com)